

Zuiderkruis kerkgemeenschap (NGK) te Maastricht – gemeenteprofiel en verlangen voor de gemeente

Kleine gemeenschap in het zuiden

De Zuiderkruis kerkgemeenschap is een gemeenschap van Jezus Christus in Maastricht, die bestaat uit leden en gasten die in de stad en in de omliggende plaatsen wonen.

De Nederlands Gereformeerde en Vrijgemaakt Gereformeerde kerken zijn hier zo'n acht jaar geleden samen gegaan en de Zuiderkruis gemeenschap geworden. De afgelopen jaren is de gemeente, na een moeilijke coronaperiode, in ledenaantal gegroeid. We ontmoeten geregeld 'zoekers'.

Tijdelijk vinden momenteel de kerkdiensten plaats in de Theresiakapel. Na afronding van de grootschalige renovatie van de Waalse Kerk, hopen we in 2026 terug te keren naar deze eeuwenoude plek van gebed in het centrum van de stad. Het is een uitnodigende locatie waar mensen straks laagdrempelig binnen kunnen komen. Hier is straks op zondag de eredienst en vinden diverse activiteiten en ontmoetingen plaats. Zo mogen we bijdragen aan deze plek van hoop en vrede voor (be)zoekers.

Gemeenschap van Jezus

We zijn een diverse gemeenschap: mensen met veel verschillende kerkelijke en niet-kerkelijke achtergronden, verschillende leeftijden, relatief veel studenten c.q.

(jong)volwassenen, werkenden en senioren, verschillende culturen en etniciteiten.

Langzaam kunnen we steeds meer mensen in ons midden verwelkomen die in Maastricht of omgeving in een katholieke of seculiere cultuur zijn opgegroeid.

In onze gemeente is iedereen welkom en we verlangen ernaar om Jezus aan meer mensen voor te stellen. We vinden gastvrijheid daarom ook heel belangrijk en dit wordt door bezoekers geregeld als 'bijzonder' ervaren.

Vanuit Gods Woord geloven we dat we in onze kwetsbaarheid het lichaam van Christus zijn. We zijn dankbaar dat we in verbondenheid samen naar Jezus mogen toegroeien. We willen elkaar en iedereen die in ons midden komt zien in Hem en onvoorwaardelijk

liefhebben, zoals we zelf door het geloof in Jezus Christus Gods kinderen mogen zijn. We beseffen dat we Jezus' handen en voeten mogen zijn en in onze omgeving mogen

laten zien wie Jezus is, gewoon door wie we als gemeenschap zijn. In onze eigen kwetsbaarheid maar met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus.

Ben jij iemand die ons wil helpen om in elkaar en anderen Christus te zien en Hem te representeren?

Richting Jezus Ons verlangen is om steeds dichterbij Jezus toe te groeien. Hem beter leren kennen, Hem meer kunnen volgen in ons dagelijks leven, meer op Hem lijken.

Daarom stellen we bij alles de vraag: brengt dit ons dichterbij Jezus? Geestelijk leiderschap is ons hierin voorgaan. Het is naast richting geven, ruimte geven aan de

gemeenteleden die samen de gemeenschap vormen. Liefde voor elkaar en onderlinge verbinding zijn belangrijk en hierin willen we verder groeien.

We hebben een relatief hoge doorstroom van leden doordat sommigen maar een paar jaar hier wonen.

We genieten van al onze leden, en wat zij voor ons meebrengen aan persoonlijkheden, talenten en ervaring. We geven graag mensen de ruimte om actief mee te doen want we geloven erin dat we iedereen nodig hebben in het lichaam van Christus. We zijn daarbij gericht op de bloei van gemeenteleden en vinden het mooi om mensen te zien ontwikkelen.

Dat mensen, situaties en mogelijkheden regelmatig veranderen vraagt van ons flexibiliteit en vertrouwen op God. Het vraagt ruimte geven aan de Heilige Geest, zodat zijn vruchten kunnen groeien.

We hebben gemerkt dat we de afgelopen jaren gegroeid zijn in gastvrijheid, eredienst, kringen en onderwijs. We willen deze groei graag versterken.

Ben jij iemand die ons scherp willen houden richting Jezus en ons wil begeleiden in het geven van ruimte aan de Geest en aan mensen?

Jezus leren kennen en delen

Onze kerk is een geloofsgemeenschap van ongeveer 100 mensen. We zijn broers en zussen in Christus, vanuit die basishouding willen we delen en leren van elkaar. Deze relatie met broers en zussen in de kerk is voor veel mensen belangrijk. Familie woont vaak ver weg, en velen van ons leven in een katholieke of seculiere omgeving. De gemeente bestaat uit regionale kringen waarin we met elkaar samenleven, naar elkaar omzien en elkaar helpen om in het dagelijks leven achter Jezus aan te gaan.

Veel mensen zijn op zoek naar God, spiritualiteit en zingeving, en wij merken dat ook. In het Katholieke Zuiden geloven relatief nog best veel mensen nog in God, vergeleken met de rest van Nederland. Maar niet iedereen kent Christus of heeft een plek in Zijn familie. We verlangen ernaar het goede nieuws van Jezus Christus nog meer met anderen te delen.

Op verschillende manieren komen we met mensen in contact die meer van God willen leren. Bij jongvolwassenen merken we openheid voor de geestelijke kant van het leven. Tieners die meer kennis over de bijbel willen. Studenten die op zoek zijn naar inspirerende voorbeelden van volwassen christenen en willen groeien in geloof. Mensen die graag aanwezig zijn in kerkdiensten. Sommigen die de Alpha cursus willen volgen. Mensen die zich verder willen verdiepen in het geloof. We merken dat voor alle gemeenteleden onderwijs en discipelschapsvorming erg belangrijk zijn. Om te blijven leren over wie Jezus is, te groeien en vrucht te dragen. We kennen God en de bijbel op verschillende manieren en in verschillende mate. Sommigen van ons zijn Jezus aan het leren kennen, anderen zijn al langere tijd met Hem op weg, en alles daar tussenin.

We willen als kleine gemeente graag samenwerken met andere geloofsgemeenschappen om Jezus te leren kennen en delen, ook in het omzien naar kwetsbaren en naar de schepping. We sluiten daarom onder andere aan bij initiatieven die er al zijn, zoals VIND, PROEF en Serve the City.

*Wil jij ons helpen meer over Jezus Christus te leren en te groeien in het volgen van Hem?
En ook om dit met anderen te delen? Wil jij ons bemoedigen en toerusten?*